


Ålakustens ålabodar

- från norr till söder -

 Eel-huts on the Eel Coast (from north to south)

 Die Aalhütten der Aalküste (von Norden bis Süden)



1 Norra Tättetboden. Norr om Fädriftens slut. Torsten Skog började fiska här 1952 efter sin farfar.

2 Tättetboden Ålagilletts Hus. Direkt i anslutning till Hotel ÅhusStrand, på Tättetstranden, ligger Ålagilletts Hus. En typisk miljö för ålagille med olika inventarier, både gamla och nya, som har anknytning till gillet. Här kan man också få uppleva åkta gillen!

3 Brödraboden. Nära Tättets camping i Åhus. Byggt av fiskaren Sven Hakansson från Knäbäck, under åren 1898-1900. Han vandrade upp till Åhus, fiskade fram till hösten och gick sedan hem igen. Boden har fått sitt namn av att fyra bröder bedrev sitt fiske här.



4 Noaltsboden. Åspetsidan i Åhus hamn. Liten ålabod/fiskebod som idag tillhör Christianstads Segelsällskap.

5 Hartvigaboden. Vid hamninloppet i Åhus. Här fiskade bröderna Hartvig. Byggt 1957. Röd och vit med stående linningsbråder.

6 Snickarhakeboden. Snickarhaken. Karl Danielsson fiskar här sedan 1957. Boden är gammal och byggd i mitten av 1850-talet. Mittenpartiet av boden är det ursprungliga. Snickarhaken kallades förr för "Påskarevet".

7 Bodelsboden. Mellan Snickarhaken och Revhaken. Namn efter Ola Bodelsson som började fiska här 1905 - en fattig sjöman som kom hit och började fiska ål. Det var lönande och han blev snabbt skuldfri för bod m m.



8 Gamla Revhakeboden. Revhaken. Delvis byggd av ilandflutna rår till segelskutor som förlist. Ursprungligen redskapsbod för hela Revhaksfisket.

9 Äldsta Revhakeboden. Revhaken. Förr bostadsdel till Gamla Revhakeboden. Är nu sommarstuga.

10 Nya Revhakeboden. Här fiskar och röker ålakungens brorson, Sven Wilhelm Nilsson och hans son Björn. Stor och modern ålabod.

11 Jeppas bod. Revhaken. Var den första ålabod som byggdes på Revhaken. Mycket liten och har gavel mot havet. Namn efter fiskaren Jeppa Olsson som fiskade här vid sekelskiftet.

12 Jaktstugan (ej ålabod). Revhaken. Litet vitt hus längs ut på Revhaken med skorsten murad i gaveln. Byggt som jaktkoja på den tiden man jagade sjöfågel längs kusten på värarna.

13 Nilsaboden. Ursprungligt namn Karlsaboden, efter tre fiskare med efternamnet Karlsson som fiskade här. När tre karlar med förnamnet Nils övertog fisket ändrades namnet till Nilsaboden.

14 Glansaboden. Uppkallad efter fiskaren Anders Glans, svärson till Jeppa Olsson som hade Revhaksfisket.

15 Anders Anderssons bod. Efter Anders Andersson som hade drätt och byggde sig en liten bod. Han var morfar till Ola Bodelsson, som byggde Bodelsboden.

16 Mästers bod. Vid Mästers väg. Namngiven efter en Simon Mäster. Tidigare bod riven. Nya boden från 1930.

17 Ludvigaboden. Mellan Mästers väg och Vantamansvägen. Namn efter fiskaren Ludvig Hellberg.

18 Hans Perssons bod eller Vantamansboden. Vantamansvägen. Kallas ibland Vantamansboden efter ålafiskaren som lånade ut sina vantar till en sjöjungfru.

19 Nämndemansboden. Stora Ekens väg. Sentida namn efter Olov Juliusson, som var nämndeman och som 1957 köpte boden. Ågs sedan 1984 av Martin Hellsröm.

20 Smugglareboden. Smugglingshärva uppdagades här på 1920-talet. Drängar från Yngsjö, som skulle bärga tång, upptäckte dunkar med estnisk sprit som glömts kvar från nattlig aktivitet. De provsmakade innehållet och så uppdagades smuglingen.

21 Ågas bod. Vid Forellvägen i norra delen av Yngsjö. Namn efter Åke Svensson, Gammal bod, ca 150 år, som har byggts ut. Hans Nilsson sedan 1979.

22 Oswalds bod eller Emil Olssonboden. Strandridarevägen i Yngsjö. Gammal bod där det finns korkflöten med årtalet 1888. Emil Olsson fiskade här under många år. Han var först med att införa så stora hommor att de inte rymdes i en båt utan måste sättas ihop till havs.

23 Lotteriboden eller Hans Hanssonboden. Yngsjö Saltsjöbad. Namnet därför att ågaren klistrade nitlotter på bjälkarna. Bo Hellström som numera bedriver fisket har här samlat fotografier och föremål från det gamla ålfisket.

24 Rönnowsboden. Söder om Yngsjö Saltsjöbad. Med halmtak och murad av tegel. År 1920 reste fiskaren Per Persson till Danmark för att se på fisknät. Det ledde till att han startade Perssons fiskeredskapsaffär, som fortfarande finns kvar i Åhus.

25 Slottet. Yngsjöstrand. Kallades slottet därför att den var byggd av frostsäker Höganästel med tjocka väggar som gav god isolering. Fiskaren Nils Persson Rönnow hade varit ute i världen som sjöman och betraktades som en "klok gubbe".

26 Augustboden. Byggt 1957 av August Hartwig. Drätten vid denna bod är den minsta längs hela kusten - bara 147 m bred.

27 Hasslöboden. Norr om Gropahålet. Namn efter ett förlist fartyg från Hasslö i Blekinge. Tidigare kallades den också för Puggeboden, vilket skulle kunna tydas som att det var gott om gräsuggor eller paddor där. Boden har gaveln mot havet, vilket tyder på att det är en gammal bod.

28 Norreboden. Gropahälsvägen norr om utloppet. Möjligen flyttad hit från annan plats på 1940-talet.

29 Gökboden. Gropahålets norra sida. Är ej en egentlig Ålabod. Uppfördes i samband med pirbygget 1941. Fatt sitt namn efter en man som satt och drack "gök" när vinden blåste kall från Hanöbukten.



30 Gropaboden. Söder om Gropahålet. Byggt 1935 sedan en föregående bod begravts i sanddynerna.

31 Hansaboden. Vid slutet av Slättnes väg i Nyehusen. Belägen vid en vacker pelarskog av tallar. Namnet efter att en Hans och två Hansson fiskat här.

32 Tullareboden eller Kustroddarboden. Nyehusen vid Slättnes väg. Flyttades 1942 från Gropahålet söderut och användes av de tulltjänstemän som patrullerade kusten.

33 Ferdinandboden. Vid Hommevägen i Nyehusen. Fick namnet efter fiskaren Ferdinand Edvardsson.

34 Strandstugan. Furuboda. Skoogaboden är riven. Yngsjö byamän gav 1978 tillstånd att uppföra Strandstugan i samma stil som en ålabod. Används som rekreativstuga för handikappade och är förbunden med Furuboda Kursgård o Rehabcenter. Har asfalterade tillfartsvägar för att kunna nås av rörelsehindrade.

35 Tors bod. Är klädd med sk falskt korsvirke. Ett stort päronträd växer nära boden. Namn efter Olof Teodor Hansson - en föregångare som tog fiskeleder från Danmark.

36 Stockaboden. Kan nås från Skeppsvägen söder om Furuboda. Kallas också Anders Truls bod. Ligger vid slutet av en vacker strandväg.

37 Furubodaboden. Furuboda. Boden med halmtak som byggdes i slutet av 1800-talet. En bjälke har datum den 23 sept 1901.

38 Tvillingaboden. Furuboda. Bod med vasstak. Två äldre bodar togs av stormen 1872. Därefter byggdes nuvarande bod 1873. Den nya boden lades i sänkan nedanför strandvallarna för att inte samma sak skulle kunna hända igen. Här finns också Trillingaboden - Ålakarringen Marias Ålamuseum.



39 Backaboden. G:a Furuboda. Brann 1936. Nils Persson, som fiskade här under många år, var den förste fiskaren som byggde ett rum på andra våningen för sin fru. Han hade henne med vid boden under fiskeperioden. Tidigare hade kvinnor varit bannlysta vid fisket.

40 Frisebodaboden. Friseboda. Även kallad Lyngbyboden efter drätten. Stor ålabod till hälften nedgrävd i sanden. Gammal bod som på 1940-talet fick tegeltak. Strax söder om Segesholmsåns utlopp, kallat "Slussen". Övanför dörren sitter en platta med inskriften "Pathmos af Thisted".

41 Kongaboden. Friseboda. Byggt 1901. Kanske fick den sitt namn när fiskarna vid något tillfälle fick så mycket ål att de blev "kongar". Denna kuststräcka anses idag svår fiskad på grund av vindar och starka strömmar.

42 Uppsalboden. Friseboda. Ligger dold av as och björkar. Byggt vid resterna av en äldre bod. Namnet anses komma från den danska tiden.



43 Stockholmsboden. Nyagropsvägens förlängning i Friseboda. Byggt i slutet av 1940-talet. Sakligt modern i idyllisk miljö. I närheten finns rester efter en bod som var föregångare. Hans-Inge Olofsson.

44 Gamla Stockholmsboden. Nyagropsvägens förlängning i Friseboda. En av de äldsta ålabodarna.

45 Vipeboden. Rigeleje. Numera bara ett ganska illa medfaret förråds-skjul av rödmålade bråder. Ågs av Kronan.

46 Nya Rompeboden. Rigeleje. Ligger tätt inpå den gamla Rompeboden.

47 Rompeboden. Rigeleje. En av de äldsta och vackraste bodarna, bortåt 250 år gammal. Gavel mot havet och vasstak. Gårds Härads Hembygdsförening äger boden. Här anordnas varje år ålafiskets dag.

48 Svärjareboden. Söder om Rigeleje. Vid Svärjaredrätten. Här lag av de äldsta bodarna. Efter husbocksangrepp ruttade boden. Militären byggde en ny. Kanske namnet efter ursprungliga Svergeboden.

49 Laxaboden. Vid Blanks väg i Juleboda. Mer än 200 år gammal och mycket vacker bod. Numera sommarstuga.

50 Holmboden. Ravlundafältets norra del. Gavel mot havet och vasstak. Västra grunden kan vara från 1700-talet. En av de finaste bodarna längs ålakusten. Har genomgått omfattande renovering.